

IN BEDRIJF

De Westelijke Mijnstreek kent veel bijzondere bedrijven. Wekelijks licht de redactie er een uit. Vandaag: échte prosecco van Zane e Vino in Elsloo.

„De Italiaanse taal word ik steeds meer machtig. Hoe meer prosecco ik op heb, hoe beter ik het spreek.”

Wijn smokkelen op de scooter

Naam: Zane e Vino

Waar: Elsloo

Eigenaars: Edith en Marco Zane

Bestaat sinds: 2006

Personeel: 0

door **Nick Bruls**

Marco Zane herinnert het zich nog goed. „Vroeger ging ik met mijn ouders op de scooter in Italië op vakantie. Ik zat achterop tussen de bagage.” De eindbestemming was Veneto; de streek waar de proseccowijn vandaan komt. Zane vervolgt: „Op de terugweg smokkelden we de flessen prosecco tussen de handdoeken mee.”

Nu, vele jaren later, gaat hij nog steeds met enige regelmaat op bezoek in de streek waar zijn vader vandaan komt. En jawel, ook hij komt terug met een lading prosecco. ‘Laten we er dan maar een handeltje van maken’, moet zijn vrouw Edith gedacht hebben, nadat ze beiden in de wao terecht kwamen. Een neef van Marco Zane bracht het Elsloose echtpaar in contact met wijnboer Renzo Rebuli die een verkooppunt in Nederland wel zag zitten. Zane e Vino was geboren.

Met hun garage als wijndepot verkoopt Zane e Vino vijf soorten prosecco van het merk Stana. „Deze wijn is afkomstig uit San Pietro di Barboza. De beste prosecco is afkomstig uit dit dorp”, zegt Marco Zane niet zonder trots. Hij wijst erop dat een echte prosecco alleen uit de streek ten zuiden van Venetië vandaan kan komen. Eén keer per jaar maakt Rebuli zelf de tocht naar Nederland om de voorraad van Za-



Marco en Edith Zane heffen een glas prosecco uit eigen voorraad.

foto **Ermino Armino**

ne e Vino op peil te houden. „Hij is tevreden over de verkoop, al mag het altijd wat meer worden. Toch gaat het hem om de kwaliteit en is de kwantiteit in mindere mate belangrijk”, vertelt de wijnhandelaar.

Een prosecco is altijd een witte wijn. „Wij verkopen van niet-mousserend tot behoorlijk mousserend en ze komen allemaal van de overbekende *proseccodruif*”, zegt Marco

Zane nadat hij een doosje wijn erbij heeft gehaald. De wijnsoort is pas sinds twee jaar bekend in Nederland. Bij de Zanes uiteraard al wat langer. „Ik herinner me de bezoeken aan mijn opa nog goed”, zegt de verkoper. „Dan begroette hij me met zijn stoppelbaard en dan hing zo’n enorme proseccowalm om hem heen.”

Nog steeds geniet Zane van de

geuren en smaken van prosecco. „Bij gelegenheden schenken wij een glaasje. Let op: champagneglazen lenen zich prima voor prosecco. Wij drinken de wijn bij een diner, vaak Italiaans, of tijdens een feestje. Maar, het allerliefst drink ik toch een lekker koud pilsje”, bekent Zane.

Het handeltje is ontstaan uit liefde voor de streek. Sterker nog: als

het geen prosecco was, waren Marco en Edith Zane er nooit aan begonnen. „Het is pure hobby. Wij houden van de proseccostreek en het liefste zou ik de hele regio promoten”, aldus Zane. Maar waar komt die naam toch vandaan? „Panne e Vino is een bekende Italiaanse film. Daar hebben we er Zane e Vino van gemaakt. Heel simpel”, legt Zane uit.